



Bak frikandel, dan komt een jongere wel

Frikandellen bakken en aandacht geven aan jongeren. Daarmee kom je een heel eind in het kerkelijk jeugdwerk. Dat is de vaste overtuiging van donateur en jeugdwerker Eddy van Gelder (46) uit Barendrecht. “Ik haal geen gekke capriolen uit om de jeugd vast te houden.”

Op enig moment wordt een jongere blij van frikandellen”, weet Van Gelder. Hij gaat de 17+-jeugdvereniging in de CGK Barendrecht regelmatig langs met een forse schaal frikandellen. Gesneden in partjes, zodat de schaal niet meteen wordt leeggeroofd. “Een pak frikandellen kost maar een paar euro, maar je jongeren zijn er erg blij mee”, leert de ervaring van Van Gelder. “En het is toch fijn als je jongeren naar de vereniging komen omdat ze het leuk vinden en niet omdat het van hun ouders moet.”

Relatie, daar gaat het om in het jeugdwerk, vindt de handelaar in plantaardige vetten, zoals frituurvet. “Je kunt een überdegelijke leidinggevende zijn die alles gruwelijk goed weet, maar als je geen verbinding weet te maken met die gasten, dan komt je verhaal nooit aan. Als de intermenselijke verbinding met je jeugd er niet is, wordt het niks met een groep. Je moet ze zien te bereiken, desnoods met frikandellen.”

Over het geestelijke klimaat in de kerken is Van Gelder niet optimistisch gestemd. “Het lijkt of er vroeger meer en sneller ‘beslag’

**“IK VOEL ME
GEROEPEN OM
OOK FINANCIËEL
BIJ TE DRAGEN
AAN KERKELIJK
JEUGDWERK.”**

lag op de jeugd. Jongeren van nu ademen de lucht in die we met elkaar maken. Ze kennen allemaal wel een leeftijdsgenoot die niet meer naar de kerk gaat. Het leven zonder God is ook een optie en lijkt ook prima te gaan. Gelukkig zie ik ook jongeren die veel bewuster bezig zijn met het geloof. Zelfs weer terugkomen nadat ze eerder waren afgehaakt. Maar daarmee wil ik de nood niet wegpoetsen. Ik denk dat onze jongeren te weinig zien van het rijke leven met de Heere. En dát valt onze jongeren niet te verwijten, maar de generatie boven hen.”

De ondernemer investeert naast tijd ook geld in het kerkelijk jeugdwerk van het LCJ. “Het werk onder jongeren is nodig, dus moet ook betaald worden”, vindt Van Gelder. “En dan helpt het als er iemand langskomt die zegt: voor dit project is geld nodig. Dan voel ik me geroepen om bij te dragen.”

“Als we geloven wat we zeggen te geloven, kunnen we niet anders dan onze stinkende best doen voor onze jongeren”, meent Van Gelder. “Dan doen we alles om in contact te blijven met een afgedwaald schaap dat niet meer naar de diensten komt. Maar je prikt ook in de 18-jarige die altijd voorbeeldig in de kerk zit. Ken jij de Heere Jezus? Paulus schrijft: “Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof.” Ik zou willen dat ik daar meer van had. Het zou toch verschrikkelijk zijn als er een jongere uit je gemeente sterft en je nooit een woord hebt gezegd tot zijn behoud?!”

Draag ook bij aan het werk van het LCJ

Bid mee...

- ...voor alle kinderen en jongeren die het LCJ mag bereiken.
- ...om wijsheid en tact voor LCJ-medewerkers die in gemeenten kwetsbare thema's bespreken.
- ...dat het door het LCJ ontwikkelde kerstprogramma voor zondagsscholen tot zegen mag zijn.



Pastorale counseling



Just Read It!



Appeldagen en conferenties

Steun financieel

Het LCJ biedt gemeenten vanuit het project Pastorale counseling ondersteuning in het pastoraat. Investeer in jeugdpastoraat.

Steeds meer CGK-gemeenten maken gebruik van de catechesemethode Just Read It!. In 2024 willen we de belijdeniscatechesemethode beschikbaar stellen. De totale investeringskosten hiervoor zijn € 16.000. Jouw gift maakt het mogelijk om de lessen van € 500,- per les te ontwikkelen.

Maak de kinder- en jeugdappeldagen en conferenties mede mogelijk.

Bijdragen als kerk, ondernemer of particulier

Er zijn verschillende manieren waarop kerk, particulier en ondernemer financieel verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het kinder- en jeugdwerk in de kerk.

- 1. Direct doneren.** Je vult het machtigingsformulier onderaan de brief bij dit magazine in of maakt je gift rechtstreeks over naar rekeningnummer NL02 RABO 0158 6978 39 t.n.v. LCJ, donaties en incasso. Naast een eenmalige gift kun je ook structureel bijdragen via een doorlopende machtiging of een periodieke schenking.
- 2. Testament.** Iemand kan met zijn vermogen ook na overlijden een belangrijke bijdrage leveren aan de toerusting en vorming van de volgende generatie. Dit door het LCJ op te nemen in het testament.
- 3. Collecterooster.** Een kerkelijke gemeente kan investeren in het werk onder kinderen en jongeren door een plekje op het collecterooster te reserveren voor het LCJ.

Het LCJ kan bestaan dankzij mensen die hun tijd of geld willen investeren in het kerkelijk jeugdwerk. Neem voor meer informatie over hoe u kunt bijdragen aan het werk van LCJ contact op met Arie van Vliet via avvliet@lcj.nl of 06 46 89 05 11.