



# Handreiking Bezinnings- moment

---

n.a.v. onderzoek *'Binding aan de kerk'*

## Inleiding

- Opening
- Bijbellezen: 1 Korinthe 12:12-31

In 1 Korinthe 12 gaat het over de metafoor van de kerk als lichaam. Niet zomaar een lichaam, maar het lichaam van Christus! Het is een prachtig beeld waarin de eenheid in verscheidenheid zichtbaar wordt gemaakt. De leden van het lichaam zijn geen klonen, geen kopieën van elkaar. Ze kunnen heel verschillend zijn. Er zijn edele en minder edele delen. Er zijn ogen, oren, handen en voeten, et cetera. Maar allen hebben allereerst een verbinding met het Hoofd – als het goed is. Dat hoofd is Christus. Aan Hem danken ze hun bestaan en plaats in Zijn lichaam. Het lichaam kan nog wel zonder handen en voeten, maar niet zonder hoofd. Ieder lid heeft zijn plaats binnen dat lichaam en mag daar tevreden mee zijn. En tegelijkertijd is er geen sprake van meer- of minderwaardig. Iedere zelfverheffing is uit de boze. Letterlijk! Er is verschil en verscheidenheid in gaven en talenten, maar alle dienen tot opbouw van het lichaam.
- Zingen: Psalm 133:1-3 of *De kerk van alle tijden*
- Gebed

Mochten we ooit een volmaakte kerk vinden, dan wordt die onvolmaakt op het moment dat wij ons erbij aansluiten.

C.H. Spurgeon

## Introductie

- Gespreksvragen
  - Als een kennis aan u vraagt hoe het gesteld is met de jongeren in uw gemeente en hun binding aan de kerk. Wat zou u dan zeggen? Wat zijn de mooie en moeilijke dingen?
  - Wat verwacht u van deze avond?
  - Hoe is de binding aan de kerk bij uzelf verlopen? Probeer te omschrijven hoe dat in de loop van de tijd is gegaan.

## Sociale binding

- Gespreksvragen
  - Laat het filmpje even op u inwerken. Wat is uw eerste reactie?
  - Lees nogmaals 1 Korinthe 12:12-31. Vergelijk dit Bijbelgedeelte met uw kerk. Waarin lijkt ze op een lichaam? Waarin niet?
  - In een gesprek geeft een jongere aan dat hij totaal niet het idee heeft dat de kerk een lichaam is. Niemand probeert hem beter te leren kennen. Wat zou u tegen hem willen zeggen en wat zou u proberen voor te nemen?
- Stelling

Jongeren ervaren in onze gemeente veel sociale binding, want we hebben oog voor ze.



## Instrumentele binding

- **Gespreksvragen**
  - Lees Efeze 4:11-13. Welke taken zijn er in uw gemeente? Wat is het doel van die taken? Welke taken hebben de jongeren in uw gemeente?
  - Neem een commissie in uw gedachten die binnen de kerk actief is. Omschrijf algemeen welke mensen in die commissie deelnemen. Waarom zou een jongeren wel of niet willen deelnemen aan die commissie? Hoe verhoudt zich dit tot vraag en antwoord 55 van de Heidelbergse Catechismus.
  - Denk aan het laatste gesprek dat u met een jongere hebt gehad. Omschrijf zonder namen te noemen hoe dat gesprek is gegaan. Zou de jongere waar u mee gesproken heeft, de volgende keer weer met u willen praten? Waarom wel of niet?
  - Hoe worden jongeren in hun werk voor de kerk gewaardeerd?
- **Stellingen**
  - Jongeren horen er vanaf het begin helemaal bij, maar je moet ze eigenlijk pas inzetten als ze echt gelovig zijn of belijdenis hebben gedaan (zie ook HC 27.74)
  - Je moet niet teveel aandacht schenken aan kritische jongeren, als ze ouder zijn trekt het wel weer bij.

## Ideële binding

- **Gespreksvragen**
  - Waar lopen jongeren in uw gemeente het meest tegenaan als het gaat om ideële binding? Zou dit te maken kunnen hebben met de 'dwaasheid van de prediking?' (1 Kor. 1:17-21)
  - Hoe kunt u als kerk ouders helpen in de geloofsopvoeding van hun jongere(n)?
  - Neem een gezin in gedachten uit uw gemeente. Vertel elkaar zonder namen te noemen wat u daar ziet gebeuren. Stel dat de vader tegen u zegt: 'Ik vind het zo moeilijk dat de oudsten niet meer mee willen.' Hoe zou u dan willen reageren?
- **Stellingen**
  - Ik snap best dat jongeren moeite hebben met de liturgie, maar als je eenmaal begint te veranderen, is het einde zoek.
  - We doen er in onze kerk genoeg aan om jongeren uit te leggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen.
  - Als we jongeren willen bereiken, kunnen we beter meer investeren in de ouders.





Er bestaat geen volmaakte kerk. Daarom horen de vergeving van zonden én de kerk bij elkaar. Wij horen bij de gemeenschap van de kerk door de vergeving. Wij worden in de kerk opgenomen door de vergeving en in de kerk bewaard door dezelfde vergeving. De kerk heeft de sleutels van de vergeving ontvangen, en de dienaars van de kerk delen het heil uit door de verkondiging van het evangelie en de bediening van de sacramenten.

Johannes Calvijn

